

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.

(Tekst: Mireille Schaart)



God,

wanneer ik bid,
voel ik Uw hand op mijn schouder,
hoor ik de stem van Uw Geest,

de steun die ik nodig heb,
vandaag wel het meest.

Door U krijg ik de kracht en de moed,
om met Uw genade verder te leven,
zodat ik kan zeggen:

“Nu is het goed.”

Gedicht: Lou Walraven

O, Heer
 U kent mijn stil
 en groot verdriet.
 Ik zal moeten huilen,
 maar ik wil het niet.
 Ik doe groot,
 maar ik weet
 dat U mijn kleinheid ziet.
 Ik zou willen bidden,
 maar ik kan het niet.
 Wat mij nog rest is hoop,
 maar ook toch wel vertrouwen
 dat U mijn stil verdriet
 als "bidden" wilt beschouwen.

2008 *Allerzielen* 2009

Vanuit de parochie van de heilige Landricus te Echt namen wij afscheid van

Gerard Cuijpers	80	Maria Elisa Bongers-Voorselen	84
Felix Suijlen	86	Bertha Mols-Sniekers	88
Jacob Bonné	84	Jacqueline Monnens-Palmen	89
Piet Heijman	84	Keano Horens	1 week
Jacques Mulders	92	Leo Gerrits	71
Marian Impelmans-Smolenaers	59	Jan Rademakers	72
Leo Vorst	75	Jeanne Vrancken-Roufs	93
Annie Mandjes	87	Graad Heijnen	80
Ton Jamlean	44	Leo Leurs	64
Willy Mooi-Kraus	74	Toos Delsing-Meuwissen	80
Jo Cloudt	82	Lies Cuijpers-Ververgaert	83
Bep Henrichs-Stijns	87	Dorien Konings	81
Mia Beunen-Otten	83	Hans van Montfort	82
Wil Rieter	69	Piet van der Leeuw	62